

## Värdegrund

Svenska missionsrådets arbete tar sin utgångspunkt i Bibelns berättelse om Gud, människan och världen. Guds kärlek är villkorlös och omfattar alla människor utan undantag. Varje individ är skapad till Guds avbild och har ett lika och okränkbart människovärde. Gud har skapat människan till gemenskap i världen. Det innebär att vi är beroende av varandra. Som människor har vi uppdraget att förvalta hela Guds skapelse och ta ansvar för varandra och för den värld vi lever i. Gud är en Gud som ger makt åt de maktlösa och ger de förtryckta deras rätt.

*Därför arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete för en rättvis, fredlig och hållbar värld där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi bidrar till att skapa möjligheter för människor att delta i och forma sin egen utveckling. Tillsammans vill vi genom möten, samverkan och kunskap skapa goda förutsättningar för hållbar förändring.*

Att leva i Guds mission innebär att i ord och handling stärka och bejaka livets goda krafter och bekämpa orättfärdiga maktstrukturer. Jesus utmanar allt som marginaliserar människor och pekar på att med makt följer ansvar. Jesus erbjuder hopp, förvandlar och ger liv i överflöd. Guds kärlek till världen och försoningen i Kristus får konsekvenser. Försoningen är en grund för samhörighet, ömsesidighet och upprättelse av människor och natur. Livet vinner över döden.

*Därför är vi kallade att tillsammans med andra bekämpa orättfärdiga maktstrukturer och livsförnekande system, som diskriminering, ojämlikhet och andra former av förtryck. Vi bygger fred och arbetar för försoning mellan människor och återuppbyggnad av samhällen. Erfarenheterna från vårt utvecklingssamarbete och rösterna från människor vi möter ligger till grund för det påverkansarbete vi bedriver i Sverige och internationellt.*

Guds Ande verkar ständigt i världen för ett liv i fullhet, tillgängligt för alla. Vi är kallade att vara del av Guds gränsöverskridande mission med uppdrag att förmedla evangeliet som innebär goda nyheter för varje del av skapelsen. Tro och andlighet är en källa till hopp och gemenskap. Hoppet bjuder motstånd och söker omvandla allt som förstör livet.

*Därför bidrar vi till en teologisk reflektion och kunskapsutveckling om religionens roll i samhället. Vi värnar religions- och övertygelsefrihetens betydelse för människor. Vi vårdar drivkraften som kyrkor och kristna organisationer vill vara, för hållbar förändring av samhällsstrukturer och människors liv.*

Kyrkor och kristna organisationer är kallade till enhet, för att tillsammans i Guds mission tjäna människor bortom etniska, kulturella och konfessionella gränser, till ett gemensamt vittnesbörd i mångfald. Att erkänna och respektera varandras specifika gåvor och behov – både andliga och materiella – är grunden för ömsesidighet i Guds mission.

*Därför är vi ett råd som regelbundet skapar mötesplatser för en mångfald av kyrkor och organisationer i Sverige som på kristen grund arbetar för en försonad och rättvis värld. Vi strävar efter transparens och kvalitet i vårt arbete så att vi kan ta ansvar för den förändring vi bidrar till. Vi bygger långsiktiga relationer med respekt för varandras olikheter. Vi inspireras och lär av varandra.*